

SİMİT KURSU



Koskoca yaz tatilinin son pazar günü gelip atmıştı. Samet, ilkokulu bitirmiş beşinci sınıfa başlayacaktı. Tam on ay önce bir trafik kazasında babasını kaybetmişti. Annesi ile birlikte yaşıyorlardı. "Samet" Anne" dedi buğulu bir sesle. Annesi Samet'in okul formasını ütülüyordu. Efendim "Reis Bey" dedi. Babasının vefatından sonra evin tüm işlerinde Samet kosturuyordu. Samet artık evin Reisi ol-
mustu bu yüzden annesi ona "Reis Bey" diye seslenirdi. Samet ilk defa okula babasız başlayacaktı.

- "Geçen yıl bu zamanları hatırlıyor musun anne?"
 - "Evet oğlum, unutmamıyorum hiç?" dedi annesi.
 - "Geçen yıl okulun ilk günü babam beni okula götürmüştü. Okula girerken de yalan söylemem ve kimsenin hakkına girmemem hakkında nasihatler vermişti."
 - "Yarında ben seni okula götüreceğim. Hadi, şimdi 'gaj' saati!" dedi annesi.
- Annesi ile Samet'in düzenli bir yaşamı vardı. Okul döneminde akşam 21.00'a kadar ödevlerini yapar. Gaj keyfi yaparlar, Samet'in babasına dua eder sonra ise uyurlardı. Maddi durumları pek iyi değildi. Bu yüzden özel günler hariç Gajın yanında birşey yemezlerdi. Annesi Samet'e "Haydi, artık uyku zamanı sabah erken kalkacaksın!" diyerek Samet'i yatağına uğurladı.

2) Samet, yatağında yepyeni arkadaşlar, yepyeni öğretmenler, yeni bir okul diye düşünürken uykuya daldı. Bütün önemli günlerindeki gibi rüyasına yine babası girdi. Babası onun elinden tutmuş nasihatler vererek okuluna götürüyordu.

- "Sana güveniyorum, başarılı olacaksın oğlum" dedi.

Rüyanın en tatlı yerinde annesinin sesiyle uyandı Samet:

- "Uyan artık Reis Bey" ilk günden okula geçeceksin!"

Samet hiç uyanmak istemediği uykusundan uyandı. Hala rüyanın etkisindeydi. Elini, yüzünü yıkadı, kahvaltısını yaptı, annesi onu okuluna bıraktı. Samet sınıfa girdiğinde mahalle arkadaşı olan Yunus'u görünce onun yanına oturdu. Koyu bir muhabbete başladılar. İkiside

Futbol oynamayı, kitap okumayı, maca izlemeyi, hayvanlar ile ilgili belgeselleri izlemeyi seviyorlardı. Ortak "günleri", onları birbirlerine daha çok yaklaştırıyordu. Okulun ilk günü öğretmenleri derse girip, tanışma merasimleri ile bitmişti. Samet eve gidince tüm olanları annesine anlattı.

Annesi, Samet'in mutlu olduğunu görünce sevindi. Günler geçtikçe Samet ve Yunus'un dostluğu ilerliyordu. Birbirlerini koruyor, kolluyor, ödevlerinde birbirlerine yardım ediyorlardı. Samet'in tam arkasında Ali isimli bir çocuk oturuyordu. Ali, varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Sınavlara çalışmıyordu. Haftaya sınavlar başlayacak, derslerinize sıkı çalışın" dedi.

Ali, Samet'i gözüne kestirmişti. Onun çalışkan bir çocuk olduğunu anlamıştı. Ali, Samet'i bir sekilde kendine bağlamalıydı. Aklına seytani bir fikir geldi. Samet, neredeyse her besleme dersinde salçalı ekmeği yiyordu. Sınıflar başlatıldı. Samet ile dost-

lugunu pekiştirmeliydi. Ali, Samet'e:

- "Sen hiç simit yedin mi Samet?" diye sordu.
- "Hayır ben salçalı ekmeği seviyorum" dedi Samet.

- "Haydi, benimle gel sana kantinde birsey göstereceğim" diyerek Ali, Samet'i kantine götürdü. Kantinin iaini simit kokusu kaplamıştı.

Ali kantinde iki adet simit alıp birini Samet'e uzattı. Samet simit kokusuna dayanamıyarak simiti aldı. Ali Samet'e

"Gel sınıfta yiyelim" dedi. Ali'nin Amacı Yunus ile Samet'in arasını bozmaktı. Sınıfa gittiler. O sırada Yunus çörek yiyordu.

- "Neredesin Samet? Annem sana da çörek yaptı" dedi.
- "Ben bugün simit yiyeceğim Yunus." diye cevap verdi. Yunus

bu cevaba üzülmüştü. Ali ile Samet yan yana oturarak simitlerini yediler. Ali, sınavlarda Samet'in yanında oturmak istiyordu.

Ali Samet'e:
- "Artık benimle oturamaz musun?" dedi Samet.

Yunus'a artık Ali ile oturacağını söyledi. Yunus Samet'in bu kararına şaşırması ve çok üzümüştü. Sınav günü gelip atmıştı.

Ali, Samet'ten kopya çekerken öğretmenleri onları gördü. İkisine de sıfır verdi. Samet, hayatı boyunca ilk defa bir sınavdan çok düşük bir not almıştı. Üzgün bir şekilde eve gitti. Samet çantasını kapının önüne bırakıp üzgün vaziyette odasına geçti. Annesi Samet'in çantasında salçalı ekmeğin yenmemiş olduğunu görünce çok üzüldü ve Samet'in odasına gitti. Samet:

- "Anne konuşmak istemiyorum" diyerek annesini tersledi.

Samet o gün bir simit uğruna dostu olan

Yunus'u terk etmiş, sınavda kopya verirken yakalanmış, annesinin kalbini kırmış, ilk defa annesi ile gay saati yapmadan ve babasına dua etmeden uyuyla kalmıştı.

Gece geç saatte annesi Samet'in odasına girerek onun üstünü örttü. O gece Samet, rüyasında babasını gördü. Babası ona rüyasında:

"Sen bugün çok kişinin kalbini kırdın benim oğlum Samet bu olamaz" diyerek rüyasından kızgın bir şekilde ayrıldı. Samet titreyerek uykusundan uyandı, Ne yapacağını düşündü. Sabah olur olmaz annesinin yanına gitti ve ondan özür diledi. Okula giderken annesinden yirmi lira istedi. Annesi şaşırды, çünkü Samet daha önce annesinden hiç para istememişti.

Cüzdanındaki son parasını oğluna verdi. Samet, okula gider gitmez Ali'ye:

"Benimle kantine gelir misin?" dedi. Birlikte kantine gittiler. Samet bir simit aldı ve Ali'ye verdi.

"Bu simit yüzünden dostumun, öğretmenimin annemin ve ölmüş babamın kalbini kırdım. Artık benden uzak dur." diyerek Ali ile arkadaşlığını bitirdi. Yunus'tan özür dileyerek, tekrar yanına oturmak istediğini söyledi.

Hiçbir zaman, dostlukların temeli çıkar uğruna inşa edilmemelidir. Gerçek dostluklar saf sevgi ve saygı ile oluşur.