

2



DOSTLUK KÖPRÜSÜ

Bir zamanlar, uzak diyarlarda ormanların içinde birbirine yakın iki köy varmış. Köylerden birinin ismi Gökkuşāğı, diğērinin ismi de Beyaz Bulut imiş. Bu iki köy birbirine çok yakın olmasına rağmen aralarından geşen nehir iki köyü birbirinden ayırıyordu. Bu nedenle iki köy halkı birbirini hiç tanıımıyordu.

Gökkuşāğı köyünde Arya isminde genç bir kız varmış. Her sabah erkenden kalkar tarukları bahşeye salar, bahşedeki sebze ve meyveleri toplar, sonra da koyunları otlatmak için nehrin yanına giderdi.

Beyaz Bulut köyünde ise Alya isminde genç bir kız vardı. Oda her sabah kalkar kalkmaz, kamıstan kendi yapmış olduđu sepeti koluna takıp ormana mantar ve şilek toplamaya gidermiş. Bu iki genç kız nehrin yanına geldiğinde karşı köye bakıp "keşke o köye gidebilseydim" diye hayal kurarlarmış.

- Bir gün, Alya nehrin kenarında bir taşın üzerinde otururken, Arya'yı gördü ve ona seslendi.
- Sen Gökkuşığı köyünden misin?
 - Evet, yoksa sende Beyaz Bulut köyünden misin?
 - Evet, ben de Beyaz Bulut köyündenim. Adım Alya.
 - Benim adım da Arya. Tanıştığımıza memmun oldum. Hep o köyden birisiyle tanışma hayali kuruyordum. İkiside aynı hayali kurduklarını fark edince, bu hayali gerçekleştirmek için birlikte çalışmaya karar verdiler.



Her ikisinde evlerine dönmüş. İlk olarak ailelerine iki köyü birleştirmek için bir köprü inşa etmek istediklerini söylediler. Daha sonra da bu fikirden köy halkına bahsettiler. Başlangıçta bazı köylüler şüpheli davrandılar ve bu işin zor olacağını söylediler. Ancak Alya'nın babası marangozdu Arya'nın babası ise taş ustasıydı. Her ikisinde kızlarına destek olacaklarını açıkladılar. Her iki ailede çalışmalarına hiç ara vermeden devam ediyorlardı. Arya ve ailesi köprü yapımında kullanılacak taşları topluyorlar, Alya ve ailesi ise ağaçlardan kütükler kesiyorlardı. Onların ne yaptığını merak eden köylüler bir gün nehrin yanına gelerek nasıl canla başla çalıştıklarını gördüler. Onlara yardım etmeye karar verdiler her iki köy halkı arasında bir dayanışma duygusu oluştu. Nihayet, uzun süren emeklerin ardından köprü tamamlandı.



Her iki köyün halkı da köprünün açılışında toplandı. Alya ve Arya, ellerinde çiçeklerle köprünün ortasında buluştular. Çiçekleri birbirlerine verip sarıldılar. Ellerindeki balonları gök yüzüne bıraktılar ve köprüye "DOSTLUK KÖPRÜSÜ" adını verdiler. Bu köprü sadece iki köyü birbirine bağlamakla kalmamış aynı zamanda dostluğu, sevgiyi, iş birliği ve dayanışmanın ne kadar güçlü olabileceğini de gösterdi.

Zamanla iki köy halkı birbirini daha yakından tanıdı. Bayramları birlikte kutladılar, festivaller düzenlediler. Tarlaları beraber sürdüler evlerini birlikte yaptılar. Böylelikle aralarındaki dostluk günden güne daha da pekişti. Alya ve Arya'nın önderliğinde kurulan Dostluk Köprüsü, nice nesiller boyunca dostluğun sembolü olarak kalmaya devam etti.

