

3

GERÇEK DOSTLUK

48

Can ve Ömer, aynı mahallede büyümüş, çocukluklarından beri birlikte olan iki yakın arkadaştı. Bu iki yakın arkadaş Atatürk Ortaokulunda 6. sınıf öğrencileriydi. Can derslerinde çok başarılıydı. Büttün öğretmenler onu bu başarısından dolayı tebrik ederlerdi. Can'ın en yakın arkadaşı olan Ömer ise Can'ın tam tersine derslerinde hiç başarılı değildi. Büttün öğretmenler ondan şikayetçiydiler.

Bir gün Can okulda boş bir sınıfta arkadaşına sırrını anlatıyordu. Ders zili calınca kapıyı açıp çıkacaklardı ki Can önünde Mert'ı gördü. Can arkadaşına sırrını anlatırken Mert onu dinlemisti. Can bir şey söylemeden Mert kaçip gitti. Can, Mert'e çok sinirlenmişti. Derste de neden onları dinlediğini soracaktı ki öğretmenleri Can'ı uyardı. Ders bitip zil çaldığında Mert'in esyalarını toplamaya siyla sınıftan çıkmazı bir oldu.

Can eve geldiğinde siniri biraz olsun azalmıştı. Xemegini yiyip, öderlerini yaptı. Sonra televizyon izledi. Uyku saatinin geldiğini fark edince yatağına girdi ve uyudu. Can sabah enerjik bir şekilde kalktı. Hemen kahvaltısını yapıp okula gitti. Herkes bugün okulda olacak koşu yarışını konuşuyordu. İlk ders zili çaldığında herkes yerlerini almış heyecanla bugün olacak koşu yarışının başlamasını bekliyordu.

Sonunda beklenen an geldi ve hakemin düdüğü ile yarışmacılar yerlerini aldı. Yarışmacılar arasında Can, Ömer, Mert ve diğer sınıflardan öğrenciler vardı. Can, Mert'e olan öfkesinden dolayı onu geçmek istiyordu. Yarış hakemin düüğü ile başladı. Can en öndeymişti arkasında ise Mert vardı. Can'ın en önde gittiği sırada Can'ın ayağı burkuldu ve yere dürtü. Mert yarışı bırakıp Can'ın yanına koştu. Can ayağını tutarak acıyla inliyordu. Mert, Can'ı banka otutturdu. Can'ın acısı yavaş yavaş azalıyordu. Can yarışı kaybettigine üzülmüştü ancak en yakın arkadaşı bildiği Ömer'in yanına gelmemesine ve yarışı tercih etmesine daha çok üzülmüştü. Yarışa doğru baktığında yarış bitmişti. Kazanan Ömer olmuştu. Ömer'ı daha önce hiç bu kadar mutlu görmemişti. Can, Mert'in "İyi misin?" sorusuya irkildi. Can:

- İyiyim sadece ayağım biraz acıyor o kadar. Peki sen neden bana yardım ettin?
Bana yardım etmeyeip birinci olabilirdin.

Mert X:

- Evet, ancak sen yarıştan daha önemliydin.

Can, Mert'e karşı bir yakınlık hissetti. Ancak Can'ın aklına bir soru takılıyordu.

Can:

- Peki sen neden bizi dinledin ben kapiyi açınca da kaçtin?

Mert:

- Ben Fatma öğretmeni ariyordum. Ömer'i görünce ona sordum. O da bilerek sizin olduğunuz kapıyı gösterdi. Ben de tam kapiyi açacalğen sen aştın, ben de korkup kaçtım.

Can çok şaşırılmıştı. Ömer'in bileret böyle bir şey yapacağı aklının ucuna bile gelmemisti. Mert hakkında ki kötü düşüncelerinden dolayı da çok utanmıştı.

Can belki de dost sandığım kişi dost değildir, belki de yanlış kişiyi dost zannediyorundur diye düşünüdü. Ancak şimdi kimin gerçek dostu olduğunu çok iyi biliyordu. Artık Mert ile Can çok iyi dost olmuşlardı. Birlikte okulda oyun oynuyorlardı. Hafta sonları ise buluşup film izleyerek güzel valcit geçirişyorlardı. Filmi izledikten sonra filmde gördükler gibi hiç ayrılmayacaklarına söz verdiler.

Simay Ece ALACA
6/B 628